

De reiswereld van de AD

zaterdag 8 januari 2011.

Kameel Eigen schuld, dikke bult

Zeeziek worden in de woestijn, het kan je zomaar gebeuren. Op 'het schip van de woestijn', de kameel dus, worden sommige toeristen nogal eens wiebelig. De kameel, wereldkampioen door de woestijn sjokken met een tempo van 3,5 kilometer per uur, is een lastdier zonder ingewikkelde gebruiksaanwijzing. En ja, vanzelfsprekend let je voor het opstapen op of je niet op een mager scharminkel, maar op een gezond dier stapt.

De vakantieganger kan zich natuurlijk een paar uurtjes overgeven aan een ritje op een tweebultige vriend bij een Egyptische badplaats, maar wie zich echt één met



Proefritje: Niet ieder achterwerk is even geschikt om urenlang op een kameel te zitten.

z'n omgeving wil voelen, doet een meerdaagse safari. Bij Djoser kun je bijvoorbeeld een 10-daagse kameelreis door Egypte boeken (waarbij je overigens meer doet dan alleen op een kameel zitten). Uiteraard zijn

er kamelensafari's te doen in landen als Tunesië, Marokko en Egypte, maar er zijn ook trekkings in landen als Libië, Mongolië, India. Misschien is het een idee een proefritje te maken, want niet ieder menselijk achter-

werk is even geschikt. Wie zich toch blind stort op een meerdaagse tour en na dag één geradbraakt is: eigen schuld, dikke bult.

www.feel-the-desert.nl

www.saharatouring.com

www.djoser.nl



PS: geloof niet wat er in dit artikel staat...

zeeziek word je zeker niet van het kameelrijden, wiebelig ook niet!

Wel is het de meest relaxte, gezonde én milieuvriendelijke manier om door de woestijn te reizen en het ritme van de natuur te ervaren!

